

Orde van dienst

Stille Zaterdag

3 april 2021

Ontmoetingskerk te Dieren

Aanvang: 19.30 uur



voorganger: ouderenpastor Meinie Visser-Schram

ouderling van dienst: Rini van Dijkhuizen

organist: Piet van der Veen

Zang: Cees Rijksen

studioteam: Wopke Pol en Joop Schellevis

Het is stil in de kerk. De kaarsen zijn gedoofd.

Welkom

Lied 590: 1 t/m 4 - Nu valt de nacht

- | | |
|---|---|
| 1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven. | 2. De wereld gaf Hem slechts een graf, zijn wonen was Hem zwerven; al zijn onschuld werd Hem straf en zijn leven sterven. |
| 3. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw aan 't kruishout heeft gehangen. Starre rotsen houden U, rots des heils, gevangen. | 4. 't Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer van God niet meer te staven. Leggen wij ons bij U neer, in uw dood begraven. |

Stilte

Drempelgebed

Lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben

Neem mij aan zoals is ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Schriftlezingen afgewisseld met stilte

Marcus 15: 42-46

Jona 2: 1-10

Overdenking

Stilte

Orgelspel

O mensch, Bewein' dein' Sünde Gross (BWV 622) - J. S. Bach

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

Lied 818: 1, 2 - Niet is het laatste woord gesproken

- | | |
|--|--|
| 1. Niet is het laatste woord gesproken, er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij,
lotgenoten, op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen, God weet, wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen, waarmee ik mij verzoenen laat. | 2. Wie als het water uitgegoten de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land. |
|--|--|

De kerk wordt in stilte verlaten.