



De ster van de dag

Beste lezers! Deze week gebeurde er iets bijzonders. Johanna uit de Waterstraat heeft heel veel mensen blij gemaakt. Ze is op zoek gegaan naar mensen bij wie iets mis gegaan was. 'Begin maar gewoon opnieuw,' zei ze tegen die mensen. 'Dan gaat het vast beter.'

De mensen vonden het zo bijzonder, dat ze vroegen of Johanna misschien de nieuwe minister-president wilde worden. Dat wil ze niet, maar ze heeft wel een speciale persconferentie gegeven. Op de foto ziet u de persconferentie, met de journalisten van de Adventsbode op de eerste rij.

(p.s.: Die gapende journalist op de achterste rij werkt voor een andere krant, en die jongen die de andere kant op kijkt ook. Dan weet u dat maar even. Die krant moet u dus niet hebben!) Wij houden u op de hoogte van het nieuws over Johanna.

Natte kleren, toch blij

Er zijn deze week opvallend veel mensen met natte kleren gezien. Ze kwamen van de rivier en keken vrolijk. Zodra er meer bekend is, leest u erover in de Adventsbode.

Hoog bezoek

Binnenkort komt een heel bijzonder iemand naar onze stad. Het is een gebeurtenis die u zeker niet mag missen. Houd dus de berichten in de gaten!

Kerstliederen

Dominees en organisten roepen mensen in het hele land op om alvast te beginnen met het oefenen van kerstliederen. Ze hopen dat de liederen dit jaar extra mooi klinken en wijzen erop dat kerstliederen ook heel goed thuis gezongen kunnen worden.

Sint vertrekt

Sinterklaas is weer vertrokken uit Nederland. De redactie wenst hem een goede reis naar huis en graag tot volgend jaar!



Het wordt deze week
nog wat lichter.



Bezorginformatie

De adventsbode biedt al
tweeduizend jaar actueel nieuws.
Meer weten? Tel 24-25122020

Illustraties
Katja Schellekens
Adventproject
Kind op Zondag 2020
Kwintessens
nr. 9643



KIND
OP ZONDAG