

**ORDE VAN DIENST  
OP ZONDAG 6 FEBRUARI 2022**



**IN DE ONTMOETINGSKERK  
TE DIEREN**

Voorbeden,  
de gebeden in stilte  
samen gebeden oecumenisch Onze Vader

Mededelingen namens de kerkenraad  
*De kinderen keren terug in de kerk*

We zingen staande Lied 655

Zegen

v.: De Heer zegene u en Hij behoede u  
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten,  
Hij zij u genadig  
de Heer verheffe zijn aangezicht over,  
Hij geve ons vrede  
A.: (gesproken) AMEN.

Orgelspel

organist: Martin Kas  
ouderling van dienst: Roelf Lanting  
lector: Hein Teunissen  
diaken van dienst: Joop Schellevis  
voorganger: ds. Frans Ort  
studioteam: Gerard Reinders en Bram Janssens  
muzikale medewerking (via filmpjes):  
Paul van Dijk en Erna de Goede  
aanvangstijd: 10.00 uur

## vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels  
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen  
hooghartige bomen

ik vroeg aan het water  
waarom zeggen ze niets  
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft  
hoewel het zoveel tongen heeft  
wat is er dan

wat is er dan  
er was alleen een visserman

die draagt het water  
onder zijn voeten  
die draagt een boom  
op zijn rug  
die draagt op zijn hoofd een vogel

Wij luisteren naar het lied *You say*,  
gezongen door Paul van Dijk en Erna de Goede.

## Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Aansteken van de kaarsen

Kort muzikaal intermezzo

Gebed van toenadering

o God,  
in één adem door  
wordt ons gezegd  
dat Gij niet zult verlaten  
wie zoeken naar U!

Laat ons dan niet verloren gaan  
in de wildernis  
van ons bestaan,

verlaat ons niet  
maar leid ons voort  
tot aan de grote dag  
dat alles terecht zal komen.

Wij zingen Lied 65: 1 en 3

### Bemoediging

o.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

o.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A.: EN DIE NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  
AMEN.

### Kyriegebed

Wij luisteren naar het lied *I believe* van Frankie Lane,  
gezongen door Paul van Dijk en Erna de Goede.

### Groet

v.: Genade en vrede is met u allen

van God, onze Vader

van Jezus Christus, onze Heer

door de Heilige Geest, ons aller Trooster

A.: AMEN

Wij zingen het lied voor de kinderen: Lied 218: 1, 3 en 4

De kinderen mogen naar voren komen,  
gesprek met de kinderen,  
we steken de lantarentjes aan,  
de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Collage van zeven korte teksten, hoofdzakelijk uit de profeten

Wij zingen Lied 283

Lezing uit het evangelie: Lukas 5: 1-11

Wij luisteren naar het lied *I believe* van Andrea Bocelli,  
gezongen door Paul van Dijk en Erna de Goede

Verkondiging

Meditatieve stilte

Wij zingen Lied 531: 1 en 3

Gedicht *Vragenderwijs* van Guillaume van der Graft.

- zie volgende pagina