

Beste mensen,

Allereerst heten we u allen hartelijk welkom in de dienst. Omdat de maatregelen rondom corona nog onbekend zijn, is dit welkom hopelijk bestemd voor degenen die in de kerk zijn en voor hen die via internet met ons verbonden zijn. Muzikaal wordt de dienst vorm gegeven door cantor Bets van Kessel en organist André Weel. Voorgangers in deze gebedsdienst voor de eenheid zijn diaken Ronald Heinen uit Arnhem en dominee Jan Willem Overvliet uit Rheden. De laatste is tevens voorzitter van de Raad van Kerken. Het thema van deze dienst is *Licht in het duister*. De Schriftlezing die centraal staat, is het verhaal van de wijzen uit het Oosten. Deze lezing werd voorgedragen door christenen uit het Midden Oosten. Zo weten wij ons verbonden met de kerken wereldwijd. Wij hopen van harte dat het een goede en inspirerende dienst mag zijn, waarin onze verbondenheid met elkaar ver uit mag stijgen bij alles wat ons scheiden kan!

Volgende week zondag zou er in de Ontmoetingskerk het Heilig Avondmaal gevierd worden. Na overleg is besloten deze viering geen doorgang te laten vinden. Hopelijk kunnen wij spoedig weer met elkaar avondmaal vieren!

Afgelopen zondag gaven we in de Kerk van Rozendaal het startschot voor een regionale gesprekskring rondom het boek *Groene Theologie* van Trees van Montfoort. In Kerknieuws treft u de komende week nog een artikel aan. Er heeft zich inmiddels een behoorlijk aantal mensen opgegeven als deelnemers. Mocht u er nog over denken: u kunt de kerkdienst terugzien op www.kerkdienstgemist.nl, en dan moet u zoeken op Rozendaal en 9 januari. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dat bij Hennie de Pous uit onze gemeente.

Ik wijs u op het volgende, dat in het verlengde ligt van de vorige opmerking. We zien in toenemende mate dat kringen en cursussen in regionaal verband worden gegeven. Dat geldt ook voor de bijeenkomst op zondagmiddag 30 januari in de Kerk van Rozendaal. Zoals het nu staat, is het nog onduidelijk of we het doorgang kunnen laten vinden, maar die middag is er in het kader van de Week van Poëzie een Open Podium Poëzie. Een aantal dichters (ook gemeenteleden uit onze gemeente in Dieren) zal dan lezen uit eigen werk. De komende week zal besloten worden of het door zal gaan, maar voor degenen die het leuk vinden om daarbij te zijn: zet het vast in uw agenda!!

Met een hartelijke groet aan u allen,
mede namens mijn beide collega's,
ds. Frans Ort

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van ons allen naar:

Mevrouw Atie de Nooij uit de Hendrika van Tussenbroekstraat en naar een van onze andere gemeenteleden.

Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren

Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag vóór 18.00 uur door te mailen naar: zondagsbrief@pkndieren.nl

WebsiteOntmoetingskerk: www.pkndieren.nl

Facebook Ontmoetingskerk: www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren

Ikke benne weer!!

Het verhaal gaat dat ik, als driejarige peuter, regelmatig voor dag en dauw aan het bed van mijn ouders stond met deze uitspraak "Ikke benne weer!". Even laten weten dat ik weer wakker was en klaar voor de dag. Op dit moment gebruik ik hem om te laten weten dat ik weer langzaam wat werktaken oppak. In januari zal dit bestaan uit het voorbereiden en uitvoeren van de Anders Vieren Dienst van de 30e. Hierna kijk ik, samen met mijn coach en begeleiding verder. Via Kerknieuws hou ik u op de hoogte van de taken die ik oppak. Tot ziens!!

Groetjes,
Jantine



Opbrengst statiegeldbonnen voor kinderen in Colombia

In de maand december en de 1^e week van januari hebben wij de opbrengst van de ingeleverde statiegeldbonnen bij Albert Heijn in Dieren mogen sparen voor ons project van de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. Wij zetten ons drie jaar in voor onderwijs aan werkende kinderen in Colombia, met name in de hoofdstad Bogotá. Heel fijn dat Albert Heijn ons hierin steunt en ons de gelegenheid gaf deze actie te voeren. Heel hartelijk dank. De opbrengst is in ontvangst genomen door Christine, Hennie en Manja, leden van de werkgroep. De opbrengst is € 216,60. In Colombia zullen ze hier erg blij mee zijn.

2022

Actie 
Kerkbalans

Aktie Kerkbalans 2022 weer gestart!

De Aktie Kerkbalans 2022 is weer gestart. Deze week ontvangen alle gemeenteleden een envelop met Toezeggingsformulier in de bus of ontvangen een email met daarin de mogelijkheid uw financiële toezegging in te vullen. Aktie Kerkbalans is voor ons als kerkelijke gemeente van enorm groot belang omdat we met de jaarlijkse opbrengst ervan het grootste deel van onze jaarlijkse kosten dekken. Denk daarbij o.a. aan de kosten voor het onderhoud en beheer van ons kerkgebouw en de kosten voor onze predikant, kerkelijk werkers en koster.

Doe mee!

Doe mee aan de Aktie kerkbalans en help uw en onze gemeente financieel gezond te houden. Als de envelop voor Aktie Kerkbalans, digitaal dan wel fysiek komende week bij in de bus valt, vul dan direct het bijgesloten toezeggingsformulier in. Daarmee vergeet u het niet en doet u de vrijwilligers die de antwoordenvellen weer ophalen en natuurlijk ons als kerkelijke gemeente een groot plezier.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld)

Geen activiteiten

Gelre Zutphen
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Ziekenhuis Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Ziekenhuis Zevenaar
Postbus 9000
6900 GA Zevenaar

UMC St. Radboud
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen